

RIS-nummer: 311386

Schriftelijke vragen: Nodig voorvechters voor geloofsvrijheid uit in Den Haag
Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP

Datum: 20 januari 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 19 januari verscheen de nieuwe ranglijst christenvervolging van Open Doors, waaruit blijkt dat er 360 miljoen christenen onder vervolging lijden en dat 1 op de 7 christenen zijn geloof niet in vrijheid kan beleven.¹ Op dezelfde dag verscheen een opinieartikel over de opvang van voorvechters voor geloofsvrijheid in Nederland in het RD.² Het artikel roept op om verdedigers van de vrijheid van godsdienst een plek te verlenen in het Shelter City-programma. Jaarlijks worden via dit programma mensenrechtenverdedigers opgevangen, zodat ze een veilige plek krijgen en ondersteuning om hun strijd voort te zetten. Dit sluit aan bij de historische traditie van Nederland in het bieden van bescherming aan religieuze minderheden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg de volgende vragen:

- 1) Is het college bekend met het artikel 'Vang voorvechters voor geloofsvrijheid op in Nederland' in het RD en met het nieuwsbericht 'Islamitische extremisme krijgt wereldwijde impuls door succes Taliban' van Open Doors?
- 2) Is het college net als de ChristenUnie/SGP trots op het feit dat Nederland, en ook Den Haag, al eeuwenlang een vrijhaven is voor religieuze minderheden die op de vlucht zijn? En is het college met ons van mening dat het bieden van onderdak aan deze groepen in het DNA van onze stad zit?
- 3) Deelt het college de mening van de ChristenUnie/SGP dat geloofsvrijheid verdedigd dient te worden en dat de verdedigers van de vrijheid van godsdienst in de stad van vrede en recht een veilige plek verdienen om tot rust te komen? Zo nee, waarom niet?
- 4) Welke mogelijkheden ziet het college om verdedigers van de vrijheid van godsdienst nadrukkelijker een plek te verlenen in het Shelter City-programma van Den Haag?
- 5) Welke verdere mogelijkheden ziet het college om de verdedigers van de vrijheid van godsdienst te ondersteunen?

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

¹ https://www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst/?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc0FrCwq49esKs0wiYDQZpGdwnSTeYgeOX-4fSMukCvRFb_ZaJhW1fQaAvGhEALw_wcB

² <https://www.rd.nl/artikel/959355-vang-voorvechters-voor-geloofsvrijheid-op-in-nederland>

RD

Vang voorvechters voor geloofsvrijheid op in Nederland

Simon Fritschij, Bina Chirino, Gerjan van den Heuvel, Tjalling Vonk 19 januari 2022 16:46



De Pakistaanse advocaat van Asia Bibi, Saif ul Malook, tijdens een gebedsdienst in de Grote Kerk van Vianen in 2018 voor de Pakistaanse Asia Bibi. beeld ANP, Piroshka van de Wouw

Verdedigers van de vrijheid van godsdienst verdienen een plek in het Shelter City-programma. Daar kunnen zij op adem komen en toerusting krijgen om hun strijd voort te zetten.

Wereldwijd worden 360 miljoen van onze geloofsgenoten vervolgd, blijkt uit de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging van Open Doors die woensdag naar buiten kwam. Bekeerlingen in Afghanistan krijgen de doodstraf. In Nigeria zijn 4650 christenen vanwege hun geloof afgelopen jaar vermoord door extremisten. Wat kunnen we ons onmachtig voelen bij zo veel onrecht.

Wij, kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in de vier grote steden, willen naast onze broeders en zusters staan die vervolgd worden. Wij willen daarom dat onze stadsbesturen voorvechters van de religieuze vrijheid die in hun land worden vervolgd, actief uitnodigen voor het Shelter Cityprogramma.

Jaarlijks vangen onze steden mensenrechtenverdedigers op via het programma Shelter City. Hiermee krijgen activisten naast een veilige plek ook ondersteuning om hun strijd voort te kunnen zetten. Journalisten uit onvrije landen, advocaten of mensen die opkomen voor de rechten van seksuele minderheden zijn welkom in onze steden via dit programma. En daar zijn we trots op. Trots dat we deze voorvechters van mensenrechten tijdelijk een toevluchtsoord bieden. Alleen: ook verdedigers van de vrijheid van godsdienst verdienen zo een plek van rust.

In ons DNA

Het opkomen voor de vrijheid van godsdienst zit in het DNA van ons land en onze steden. Al eeuwenlang is Nederland een toevluchtsoord voor mensen die worden onderdrukt vanwege hun geloof. De hugenoten vonden hier eind 17e eeuw een veilige plek om hun geloof te belijden, en ook de Joodse gemeenschap genoot voor de Tweede Wereldoorlog eeuwenlang relatieve vrijheid in onze steden waar dat toen elders in Europa niet het geval was. Nu is het tijd voor onze steden om óók in de 21e eeuw te laten zien dat we dat toevluchtsoord kunnen zijn.

In 2018 gebeurde dit al toen Saif ul-Malook, de Pakistaanse advocaat van de christelijke Asia Bibi, in Nederland werd opgevangen. Als gezicht van haar verdediging was hij mikpunt van bedreigingen. Na zijn verblijf in Nederland ging hij terug naar Pakistan waar hij zich tot op de dag van vandaag inzet voor christenen en andere religieuze minderheden die slachtoffer worden van de hardvochtige Pakistaanse blasfemiewetgeving, met gevaar voor eigen leven.

Zegen voor kerk

Wereldwijd zijn er nog veel meer voorvechters van godsdienstvrijheid die gevaar lopen. In al die vijftig landen van de Open Doors Ranglijst wonen en werken advocaten, journalisten, activisten, voorgangers en politici die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor mensenrechten. Voor het recht om je geloof te mogen uiten. Vaak doen ze dat voor christenen, maar ook voor etnisch-religieuze minderheden als de Oeigoeren in China of de Rohingya in Myanmar.

Uiteraard vangen we in de eerste plaats voorvechters voor geloofsvrijheid op om onze naasten te helpen. Maar we geloven ook dat deze geloofshelden tot zegen voor de kerk in Nederland zullen zijn. Door ons een spiegel voor te houden. Zij zien we de vrijheid en de kansen die we hier hebben. Ze leren ons te relativeren waar we ons zorgen over maken en te wijzen op zaken waar we ons juist meer zorgen over zouden moeten maken. Hun komst zal ons ook aanmoedigen om te bidden, te geven en betrokken te zijn bij de wereldwijde vervolgte kerk. Dat bleek in 2018 toen de komst van advocaat Malook aanleiding gaf voor een gebedsdienst voor Asia Bibi.

Onder druk

Naast de Nederlandse kerk zijn ook onze vaak seculiere steden gebaat bij de komst van deze mensen. Onder meer omdat de godsdienstvrijheid voor sommige groepen in de stad onder druk staat. We kennen de verhalen van bekeerlingen die zich in Nederland niet veilig weten. Eerder riepen christelijke leiders uit Amsterdam ertoe op oog te hebben de vervolging waar sommige ex-moslims in de hoofdstad mee te maken hebben. Natuurlijk, dit staat niet in verhouding tot het leed van de vervolgte kerk in Afghanistan of Noord-Korea. Desondanks willen we wel waakzaam blijven. De komst van en ontmoeting met voorvechters van geloofsvrijheid herinnert onszelf, onze stadsbesturen en onze stadsgenoten eraan dat geloofsvrijheid nooit vanzelfsprekend is.

We leven in een vrij land waar iedereen zijn geloof kan en mag belijden. Dat moeten we koesteren en beschermen. Onze inzet is dat Nederland een vrijplaats zal zijn en blijven voor iedereen die zich inzet voor de vrijheid om te geloven. Daar dragen we concreet aan bij door voorvechters van geloofsvrijheid in onze steden op te vangen via het Shelter Cityprogramma. Maar we weten ook dat we niet alle 360 miljoen broeders en zusters die vervolgd worden kunnen bereiken. Daarvoor rest ons enkel te bidden, zoals de apostel Paulus ons in zijn Romeinenbrief opdraagt te doen.

De auteurs zijn ChristenUniekandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

ISLAMITISCH EXTREMISME KRIJGT WERELDWIJDE IMPULS DOOR SUCCES TALIBAN



Publicatiedatum: 19 januari 2022

Afghanistan is de nieuwe nummer één op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Het verdringt Noord-Korea, dat twintig jaar lang onafgebroken de lijst aanvoerde, naar de tweede plaats.

Wereldwijd is de vervolging van christenen tot extreme hoogte gestegen: **360 miljoen christenen**, een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. **Eén op de 7 christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven.** Daarmee is een nieuw dieptepunt bereikt voor de vrijheid van godsdienst wereldwijd.

Onderzoekers van de ranglijst schetsen een gitzwart beeld voor de kleine ondergrondse christelijke gemeenschap in Afghanistan: christenen worden geëxecuteerd als hun geloof wordt ontdekt. Sinds de machtsovername van de taliban in augustus gaan talibanstrijders van deur tot deur om christenen op te sporen en te executeren.

Afghanistan is nu het gevaarlijkste land ter wereld om christen te zijn.

Op bekering tot het christelijk geloof staat de doodstraf. Afghaanse christenen zijn op de vlucht geslagen naar opvangkampen in aangrenzende landen, of duiken onder in eigen land uit vrees voor ontdekking. Vrouwen en meisjes lijden nog zwaarder dan mannen en zijn extra op hun hoede om niet te eindigen als jihadbruid of als talibanslavin.

Stijging gewelddadige aanvallen

De machtsovername van de taliban en het vertrek van westerse strijdkrachten uit Afghanistan, is een impuls voor islamitische extremisten wereldwijd.

“Naast voortzetting van het onnoemelijke lijden van de Afghaanse bevolking, krijgen extremisten wereldwijd een helder signaal: zij kunnen ongecontroleerd doorgaan met hun gewelddadige streven naar macht en invloed”, constateert Open Doors-directeur Maarten Dees. “Christenen in Afghanistan hebben nauwelijks leefruimte in eigen land.”

Na de val van Kaboel vierden moslimextremisten in **Pakistan** feest. In **Nigeria** leidde de machtsovername door de taliban tot een opleving van gewelddadige aanvallen tegen christenen. Extremisten vermoordden afgelopen jaar 4.650 christenen in Nigeria om hun geloof, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Het Afrikaanse land steeg van de 9e naar de 7e plaats op de **Ranglijst Christenvervolgung**.

Steeds meer is zichtbaar dat christenen en andere minderheidsgroepen niet kunnen rekenen op hun eigen overheid voor bescherming. Ook in de **Democratische Republiek Congo**, de **Centraal-Afrikaanse Republiek** en **Mali** zijn fors hogere scores te zien van geweld tegen christenen. Sub-Sahara Afrika is de regio met het meeste geweld tegen christenen en daar groeit de angst voor verdere ontwrichting.

Technologie in China

China zet massaal nieuwe technologie in om de greep op de persoonlijke levenssfeer van christenen te verstevigen. De coronacrisis wordt aangegrepen om de kerk tegen te werken; officieel heet het dat het ‘nationale belang’ niet mag worden ondermijnd.

In mei vorig jaar werd nieuwe wetgeving ingevoerd die religieuze leiders verplicht ‘hun moederland lief te hebben, en de leiders van de Communistische Partij (CP) en het socialistische systeem te ondersteunen’. Landen als **India** en **Myanmar** zien China als lichtend voorbeeld als het gaat om ‘nationale eenheid’ te bewaren boven ‘verscheidenheid’.

Een vergelijkbaar systeem gebaseerd op loyaliteit en homogeniteit is te zien in landen als **Myanmar** (nr. 12), Sri Lanka (nr. 52) en **Maleisië** (nr. 50). ‘Eén land, één volk, één religie’ is het credo.